

Nescio

Groepsnieuws groep 8 b. Nescio, wie was Nescio? Latijn voor 'ik weet niet'. Hij was directeur van een exportfirma en de schrijver van de Titaantjes 1915 'jongens waren we, maar aardige jongens'. Het ging bij hem om de onschuld en dromen van de jeugd. Omdat hij veel voor zijn werk in Indonesië zat en veel correspondeerde met zijn vrienden in Rhenen, werd Rhenen voor hem het 'hart' van de wereld.

Op donderdag 14 Februari kwam Pieter de Vries bij ons in de klas op bezoek. Hij vertelde met veel oude prenten het verhaal over Nescio en zijn vrienden Koekebakker en Bavink die kunstschilder was. Deze wilde 'Zicht op Rhenen' schilderen, helaas was hij na het vele werk dat hij eraan had besteed niet tevreden en knipte het werk in 63 stukken. Hij was 'mal' geworden. Onder de indruk van het bijzondere verhaal zochten wij de plek op het viaduct waar ooit Nescio stond te 'mijmeren'. Op deze plek zal met de 'Stichting Beeld Nescio in Rhenen' een standbeeld worden geplaatst. Daarna konden we zelf in de klas aan de slag om ons eigen schilderij 'zicht op Rhenen' te maken. Maar op deze eerste Lentedag gingen vele 'aardige jongens en meiden' liever buiten spelen.

