

Rondleiding Gedachteniskerk



De leerlingen maken kennis met de geschiedenis van deze kerk, die gebouwd is ter nagedachtenis van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog (militairen zowel als burgers). De winnaar van architectenprijsvraag was Jules Kirch uit Leiden. Hij mocht het ontwerp leveren. In oktober 1959 werd de kerk plechtig in gebruik genomen. Twee ruimtes vallen vooral op: een lage, horizontaal gerichte gedachtenishal om te gedenken en de eigenlijke kerkruimte. Het dak is heel bijzonder. Eén van de eerste bezoekers zei: “Het lijkt wel een parachute”. De architect vertelde dat hij daar nooit aan had gedacht. Maar de naam parachute hoor je nog steeds.

Rondleidingen door hal en kerk worden verzorgd door het Cuneragilde. Contact opnemen met

info@cuneragilde.nl

Deze activiteit is geschikt voor de groepen 6,7 en 8

Contact met de Peer coördinator

<https://peerrhenen.nl/contact/>



CULTUURPLATFORM
R H E N E N