

## Cuneralied

In Rhenen op de Grebbe woonde eens een lieve vrouw

Haar naam was Cunera, zij was goed en ook erg trouw

Ave, ave ave Cunera

Ave, ave, ave Cunera



Cunera hielp mensen met brood in grote nood

En hoorden hun wensen ook lang nog na haar dood

Ave, ave, ave Cunera

Ave, ave, ave Cunera

Wij vragen om hulp bij verdriet en bij pijn

En zingen dit lied, wilt u steeds bij ons zijn?

Ave, ave, ave Cunera

Ave, ave, ave Cunera

Mijn hoofd en mijn arm, mijn been en mijn oor

Toe help ons genezen daar is dit lied toch voor

Ave, ave, ave Cunera

Ave, ave, ave, Cunera

Geef mij nieuwe ogen en mij een sterke rug

Dan kan ik weer kijken ach help nu toch vlug

Ave, ave, ave Cunera

Ave, ave, ave Cunera